



ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỐ ĐỘ

(Bát thập thất niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH

BÀI THUYẾT ĐẠO

Của Đầu Sư THƯỢNG TÁM THANH CHƯƠNG QUẢN HỘI THÁNH

Tại Đền Thánh, ngày 15 tháng 08 năm Nhâm Thìn (Dl.30-9-2012)



Kính Hội Thánh,

Kính quý Chức Sắc Thiên Phong,

Quý Chức việc và quý đồng đạo nam nữ.

Quý Hiền kính mến,

Đêm nay, Tý thời ngày 15 tháng 08 năm Nhâm Thìn (Dl. 30-9-2012) được gặp lại đông đủ quý hiền nhân ngày Đại Lễ HỘI YÊN DIÊU TRÌ CUNG năm đạo thứ 87, Hội Thánh hết sức vui mừng ghi nhận quý đồng đạo ở khắp các địa phương hội tụ về Tòa Thánh, góp sức chung lo và tham dự Đại lễ rất long trọng theo ước vọng của toàn đạo chúng ta, trọn dâng hiến lòng hiếu hạnh lên Đức ĐẠI TỬ PHỤ và Đức ĐẠI TỬ MẪU thiêng liêng.

Kính Quý Hiền,

Niềm tin và sự mộ đạo thuần túy của tuyệt đại đa số Tín Đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phố Đô Tòa Thánh Tây Ninh, theo đà tiến hóa ngày càng phát triển vững vàng hơn, không chỉ ở trong nước, mà cả cộng đồng người Việt Nam có Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đang sinh sống ở nước ngoài tâm hướng vẫn ngưỡng vọng về Tổ Đinh Tòa Thánh Tây Ninh. Trong năm Nhâm Thìn – 2012 có 17 vị Chức Việc thường trú và hành đạo tại Hoa Kỳ xin Hội Thánh công nhận, cộng với 14 vị Chức việc của năm trước là 31 vị đã được Hội Thánh ban hành Huấn Lịnh công nhận.

Việc thực thi nhơn nghĩa cứu khó, trợ nghèo, vun trồng nhơn đức, theo báo cáo chưa đầy đủ của 90/400 Họ Đạo trong cả nước, sáu tháng đầu năm nay, đồng đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã đóng góp tài vật cho việc cứu tế xã hội qui thành tiền là năm tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi tám ngàn đồng (5.178.448.000 \$ 00). Điều này chứng minh thiện tâm của chư đồng đạo ngày càng phát huy hơn, đưa sự cao đẹp của nền Đại Đạo vào cuộc sống trong cộng đồng dân tộc.

Tuy nhiên, những hình thức bên ngoài ấy cần song hành cùng nội tâm, tức “hạnh đức”, mới tạo nên giá trị thật và bền chắc. Chính do đó mà Đức Lý Nhứt Trần Oai Nghiêm có bốn điều kiện mà “phương diện hạnh đức” là hàng đầu trong bốn điều kiện xin cầu thăng thưởng.

Trong quyển Phương Châm Hành đạo Đức Quyền Giáo Tông dạy :

“Người giữ Đạo không những làm lành lánh dữ là đủ, lại còn phải trau giồi đức hạnh thì nhơn cách mới hoàn toàn. Đức hạnh là điều cần nhứt của bức tu hành. Thành Tiên, thành Phật cũng nhờ đức hạnh, vì thuở nay chưa từng nghe có Tiên Phật nào mà

không hoàn toàn đức hạnh. Thái Thượng khuyên lập đức, Không Thánh dạy tu thân, lập đức tu thân là căn bản của Tôn Giáo. Muốn vẹn bè đức hạnh, ngoài ra đạo Tam Cang Ngũ Thường ta lại cần phải giữ sao cho đặng khiêm nhượng, nhẫn nại, thuận hòa, kiên tâm, thanh liêm, thì mới gọi là khắc kỷ, mới gán ghé đặng phẩm vị Thần Tiên vậy” (mục Trau giới đức hạnh –Phương châm hành đạo).

Đức Chí Tôn dạy : “... các con nếu biết đời khổ tâm, biết vay vò tình thế, biết chịu kém sút trong néo lợi đường danh, biết thiệt mình mà đặng cho kẻ khác, biết đỡ lụy cho kẻ vui cười, biết nhọc nhằn trong kế sinh nhai, biết giữ tâm chí cho thanh bạch, đừng nhớ bạn của chẳng nên dùng, biết động mối thương tâm, thương người hơn kẻ mình, thì là các con được tắm gội hồn trong mà về cùng Thầy đó ! (TNHT quyển 2 trang 67 - ngày 10-02-1929).

Qua qui định của Đức Lý Đại Tiên Nhứt Trần Oai Nghiêm và lời dạy của Đức Quyền Giáo Tông như trích dẫn, đã xác định : “người tu trong cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải là người có hạnh đức, phải có dạ trung thành với đất nước, với Đạo, trong gia đình thì trên hiếu kính ông bà cha mẹ, giữa hòa hợp trong tình nghĩa vợ chồng, dưới thì anh nhường, em kính, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, với họ hàng, thôn lân thì năng thù tạc vắng lai để thắt chặt nghĩa tình ; đã đặc thể túc là dọn đường để đắc đạo vậy”.

Đức Chí Tôn thì nhắc các đệ tử : “...phải giữ nếp sống trong sạch, hy sinh mình mà làm nên cho người, túc tắm gội cho sạch tục để về cùng Đức Chí Tôn”.

Điều quan trọng của người theo Đạo là “đã tri thì phải hành, đã nghe được lời vàng tiếng ngọc dạy khuyên mà không thực hiện thì phỏng có ích chi cho “một kiếp sanh may duyên gặp Đạo” ?

Hội Thánh mong rằng mỗi con cái yêu dấu của Đức Đại Từ Phụ sẽ cố gắng hết sức thực hiện cụ thể việc tu thân và hành thiện, có như vậy mới tạo điều kiện cho tâm linh mình ngày càng tinh tấn, góp phần cho Đạo Thầy ngày càng rạng danh, được người người mến mộ, nền Đại Đạo theo đó phổ truyền cùng khắp, tạo công đức vô lượng, thì không uổng một kiếp sanh may duyên gặp Đạo đó vậy.

Trước Chánh Điện uy nghiêm Hội Thánh xin thành tâm cầu nguyện Đức CHÍ TÔN – Đức PHẬT MẪU và các Đấng THIÊNG LIÊNG ban hồng ân cho toàn sanh chúng.

Nam Mô CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Nay kính



Đầu Sư THƯỢNG TÁM THANH